



# Bidden

WERKEN AAN DE **RELATIE MET GOD**

JAARTHEMA 2018 - 2019



*'Wees altijd verheugd,  
bid onophoudelijk, dank God onder  
alle omstandigheden, want dat  
is wat hij van u, die één bent met  
Christus Jezus, verlangt'*

1 THES. 5: 16-18

## INTRODUCTIE OP HET THEMA

HET THEMA VOOR HET GEMEENTEPROJECT DIT JAAR IS BIDDEN. BIDDEN STAAT CENTRAAL IN ONZE DAGELIJKSE ONGANG MET GOD. BIDDEN WORDT NIET VOOR NIETS OOK WEL HET GEESTELIJK 'ADEMHALEN' GENOEMD: HET IS SIMPELWEG ONMISBAAR VOOR ONS. 'BID DAAROM ONOPHOUELIJK', DRAAGT PAULUS ONS OP (1 THES. 5: 17).

Bidden doen we in allerlei situaties. De meesten van ons hebben in onze opvoeding geleerd om dagelijks te bidden op vaste momenten. Bidden bij het eten en bidden voor het slapengaan. We bidden in de wekelijkse erediensten en we openen en sluiten onze vergaderingen met gebed. Verder bidden we (hopelijk) ook veelvuldig op persoonlijke basis. Alleen, met je partner of met een broer of zus in het geloof. Het thema 'Bidden' geeft een schitterend vervolg aan het thema 'Verbinding'. Er is namelijk niets wat ons meer met God, met elkaar en met de wereld verbindt dan bidden. Bidden brengt ons in ons vaak drukke bestaan even tot rust. Het bepaalt ons erbij dat de wereld groter is dan onze eigen bezigheden. Het herinnert ons eraan dat we er bij al onze uitdagingen niet alleen voorstaan. Het leert ons dat wij niet zelf het centrum van ons bestaan vormen. Bidden doet ons meer dan wat dan ook toegroeien naar de visie die we voor onze gemeente hebben:

- Hart voor de Heer
- Hart voor elkaar
- Hart voor Gods bevrijdend werk in de wereld.

Ondanks dat bidden iets is wat we veelvuldig doen, weten we er eigenlijk maar weinig van af en zijn we er weinig

bedreven in. Thomas Merton – een theoloog die honderd jaar geleden leefde – zei over bidden: "We willen geen beginnelingen zijn. Maar wees ervan overtuigd dat we, heel ons leven lang, nooit iets anders dan beginnelingen zullen zijn!"

We lopen bij het bidden aan tegen tal van vragen, ervaringen en twijfels. 'Bid ik wel goed?', 'Waarom antwoordt God niet?', 'Ik ben bang dat ik niet uit mijn woorden kom bij het bidden', 'Ik val 's avonds altijd in slaap bij het bidden', 'Waar zou ik om moeten bidden?', 'Doet het er wel toe of ik bid?'

Deze, en tal van andere vragen, komen dit jaar aan bod. Het jaarthema is opgesplitst in tien delen. De eerste vier delen gaan over vragen als: 'wat is bidden, hoe werkt het, waarom zou

### 'BID IK WEL GOED?', 'WAAROM ANTWOORDT GOD NIET?'

ik bidden en wat als ik geen verhoring ervaar?' In de maanden die volgen staat het gebed centraal dat Jezus ons zelf leerde, het 'Onze Vader'. We zullen daarin zien hoe bidden ons op allerlei gebieden 'richt' op God, op elkaar en op de wereld. Zo willen we, door te bidden, verbonden blijven aan Christus, groeien in geloof en vruchten dragen van zijn liefde voor ons.

## DATA EN THEMA'S

In dit boekje vind je een introductie op alle afzonderlijke thema's, aangevuld met een aantal Bijbelteksten voor je eigen Bijbelstudie en bespreekpunten voor in je kring. De planning ziet er dit jaar als volgt uit:

Datum	Thema	Inhoud
2 september	Toon mij uw glorie	Genieten van Gods heerlijkheid
7 oktober	Kom tot de Vader	Een intieme relatie met God
4 november	Schreeuwen naar de hemel	De worsteling van het gebed
2 december	Lees je Bijbel bid elke dag	Met God in gesprek
6 januari	Alle eer aan God	1e bede: Laat uw naam geheiligd worden
3 februari	Heer doe uw wil in mij	2e - 3e bede: Laat uw koninkrijk spoedig komen en uw wil worden gedaan
3 maart	Brood van leven	4e bede: geef ons heden ons dagelijks brood
7 april	Als er vergeving is	5e bede: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren
5 mei	Jezus, waarheid die overwint	6e bede: Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad
2 juni	Spoedig zullen wij hem zien	Verlangend bidden naar Gods toekomst

### Leesroosters voor door de week

Nieuw dit jaar is dat er bij elk maandthema een Bijbel leesrooster is opgenomen met de lengte van één week. In de week voorafgaand aan de themazondag kun je dit rooster volgen. Zo kun je jezelf vast voorbereiden op het thema en de bespreking van de betreffende maand. Leuk voor bij je ontbijt, aan tafel als gezin of als Bijbelstudie voor het slapen gaan.

### Zingen met elkaar

Bij elke themazondag staan ook twee liedsuggesties opgenomen. Het is mooi om samen te zingen voor God als je bij elkaar bent. Samen zingen verbindt en maakt God groot. Het helpt je ook om de stof op een nieuwe manier te benaderen en eigen te maken.

- *Tip: print van tevoren de teksten uit. De meeste liederen kun je ook via Youtube meezingen.*

## VERDIEPINGSSTOF

Het kan zijn dat je jezelf – naast de stof die in dit boekje wordt aangeboden – verder wilt verdiepen in het thema bidden. Hierbij een aantal boekentips op een rijtje:

Titel	Beschrijving
<i>Feest van het Koninkrijk</i> <i>R. Westerbeek</i>	In dit boekje van Ronald Westerbeek worden de zes bedes van het 'Onze Vader' uitgewerkt in een gemeenteproject. De bedes worden van verschillende kanten belicht en uitgediept, met daarbij oog voor praktische vragen en bespreking daarvan in kringen. Het boekje is opgedeeld in zes weken van ieder zes dagen. Je kan dus elke dag een klein stukje (2 tot 4 pagina's) lezen. Als gevolg hiervan is het wel vrij compact geschreven; je moet er dus wel je best voor doen.
<i>Bidden</i> <i>T. Keller</i>	Ook Timothy Keller schreef een boek over bidden, geheel in Keller-stijl (voor wie vaker iets van hem leest). Het boek is helder van opzet en structuur. Het heeft een goede theologische grond en tegelijkertijd een praktische uitwerking. Kernvragen zijn: 'wat is bidden', 'hoe werkt het?' en 'wat levert het op?'. Het boek is helder geschreven en begrijpelijk, maar daardoor wel bijna 300 pagina's dik.
<i>Bidden</i> <i>P. Yancey</i>	Philip Yancey schreef een boek over bidden waarin hij, meer dan bij de andere boeken, ingaat op de praktijk van het bidden. Hij besteedt daarbij onder meer veel aandacht aan de ervaring van gebeden die niet verhoord worden, of toch in elk geval op een andere manier dan dat wij graag zouden willen. Het is al met al een zeer realistisch boek over bidden, waarin alle worstelingen die wij met het gebed kunnen ervaren een plaats hebben. Yancey gebruikt daarbij veel aansprekende metaforen en waargebeurde anekdotes om zijn verhaal kracht bij te zetten. Het is niet moeilijk om te begrijpen, maar wel 400 pagina's leesvoer.
<i>Zin in bidden</i> <i>J. Douma</i>	[van de site] Bidden is inspirerend - als ik er tijd voor kan vinden. Het is een groot geschenk - en toch weet ik er niet altijd raad mee. Ik verlang naar meer - maar hoe? Dit boekje over bidden is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie voor hun gebedsleven. Je vindt hier korte en inspirerende reflecties over bidden. En vooral ook: veel hulp om in de praktijk vorm en inhoud aan je gebed te geven. De inhoud is geschikt voor zowel beginners als voor wie al verder zijn gevorderd op de weg van het gebed. <a href="http://www.josdouma.nl/index.html?/boeken/zininbidden.html">http://www.josdouma.nl/index.html?/boeken/zininbidden.html</a>



## Thema

Bij het thema 'bidden' zijn we geneigd om direct te denken aan allerlei vragen en verzoeken die we aan God kunnen voorleggen. Sommige van die vragen hebben alles te maken met onze eigen behoeften, zoals gezondheid, geloof, standvastigheid en dagelijkse behoeften. Andere vragen zijn meer gericht op het werk in Gods Koninkrijk. Zo kunnen we bijvoorbeeld bidden om moed voor vervolgte christenen, voor recht en rechtvaardigheid in de wereld en voor het werk van de heilige Geest in de harten van mensen. Kortom: bij het bidden zijn wij gewend om God te vragen om van alles en nog wat.

Daar is in zichzelf niets verkeers aan. De Bijbel staat vol met gebeden van mensen die God van alles verzoeken. Ook David, de man naar Gods hart, stelde God vele verzoeken. Eén daarvan

springt eruit, in Psalm 27: 4. David bidt daar dat er maar één ding is waar hij echt naar verlangt. En dat is wonen in Gods huis; om de liefde van de Heer te aanschouwen en hem te ontmoeten. Van alle dingen in de wereld waar David om kan vragen en waar hij naar kan verlangen vraagt hij om God zelf. Om bij God te zijn en zich te vergapen aan zijn heerlijkheid.

David weet dat Gods liefde meer waard is dan het leven (Ps. 63: 4). Daarom is het zijn hoogste verlangen – zijn levensdoel – om meer van God zelf te krijgen. Om, net zoals Mozes, Gods heerlijke glorie te mogen aanschouwen (Ex. 33: 18-23). Zich daaraan te vergapen. Want in de aanwezigheid van God verliest al het andere zijn glans. Laat het doel van ons bidden daarom zijn om – net zoals Mozes – iets van Gods heerlijke majesteit te mogen zien. ■

**'BIJ HET BIDDEN ZIJN WIJ  
GEWEND OM GOD TE VRAGEN OM  
VAN ALLES EN NOG WAT.'**



## Leesrooster

<b>Maandag (27-08)</b>	Psalm 27
<b>Dinsdag</b>	Exodus 33: 12-23
<b>Woensdag</b>	Exodus 34: 27-35
<b>Donderdag</b>	Psalm 63
<b>Vrijdag</b>	1 Koningen 8: 1-11
<b>Zaterdag</b>	Johannes 1: 1-18



## Vragen

1. Waar bid jij om?
2. Verlang je er naar om Gods heerlijkheid te mogen zien? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke rol heeft het gebed daarin voor jou?
3. Wat merk je van Gods aanwezigheid in jouw leven?



## Prikkels

1. Stelling: 'Op het gebied van bidden zijn we allemaal beginneling'



## Zingen

1. Als een hert dat verlangt naar water' (Opw. 281)
2. 'Hij is de rots' (Elly & Rikkert)



## VOOR DE JEUGD

1. Als je voor anderen bidt, wat bid je dan?
2. In Johannes 1 wordt Jezus vergeleken met het licht.
  - a. Voel jij je fijner in het donker of in het licht?
  - b. Waarvoor heb je licht nodig? Verzin zoveel mogelijk dingen.
  - c. Voel je je wel eens alleen? Voelt dat dan als licht of als donker? Hoe ga je daarmee om?



## Thema

Wanneer we eens de tijd nemen om bewust over ons eigen bidden na te denken, dan kunnen er tal van vragen en twijfels bij ons opkomen. 'Hoe moet ik bidden?', 'Bid ik wel om de juiste dingen?' en 'Gebruik ik de juiste woorden?' Prima vragen, waar we het zeker over moeten hebben. Maar onderliggend aan deze vragen ligt de vooronderstelling dat er 'kwaliteitsgradaties' van bidden zijn. We moeten ons realiseren dat bidden bovenal draait om het hebben van een relatie met God. Bidden is geen techniek die je kan beheersen waardoor God eerder naar je luistert. Met veel bidden bouw je ook geen tegoed op bij God waardoor je misschien sneller wordt verhoord. God weet namelijk allang wat je nodig hebt en Hij heeft allang het beste met je voor (Rom. 8: 26-28). Daarom gaf hij Christus voor jou.

Bidden draait om relatie. Om het bouwen van een intieme vriendschap met God, onze hemelse Vader. Een vriendschap groeit door wederzijds vertrouwen; door het delen van intieme dingen en het meemaken van de 'stormen' in elkaars leven. Intiem zijn met God betekent dat we alles met hem mogen delen, zonder onze diepste hartsverlangen voor hem

achter te houden. Het betekent dat je eerlijk naar jezelf kijkt en je tekortkomingen aan God belijdt. Het betekent dat je – net als in een 'normale vriendschap' – niet op jezelf gericht bent, maar op de Ander. Reken er maar op dat God met je in contact wil komen. Bidden helpt je om jezelf voor Hem open te stellen.

In Johannes 15 - waarin Jezus zichzelf vergelijkt met een wijnstok waaraan wij verbonden zijn – zegt Jezus tegen zijn leerlingen: "Ik noem jullie geen slaven meer [...], maar vrienden noem ik jullie." We zijn niet langer slaven, maar vrienden van God. Wat is nu precies het

### 'REKEN ER MAAR OP DAT GOD MET JE IN CONTACT WIL KOMEN.'

grote verschil tussen die twee? De crux zit hem in de mate van participatie. Een slaaf heeft namelijk geen weet van de plannen van zijn meester. Hij moet gewoon doen wat hem is opgedragen. Jezus maakt ons echter deelgenoot in de plannen van de Vader (Joh. 15: 15). We mogen met hem meewerken en meedenken. Niet langer uit angst voor straf, maar voortaan uit liefde voor de Vader en elkaar. ■



## Leesrooster

<b>Maandag (01-10)</b>	Psalm 103
<b>Dinsdag</b>	2 Kronieken 7: 11-16
<b>Woensdag</b>	Johannes 16: 17-28
<b>Donderdag</b>	Lucas 15: 11-32
<b>Vrijdag</b>	Johannes 15: 1-17
<b>Zaterdag</b>	Romeinen 8: 12-39



## Vragen

- Wat betekent 'vriendschap met God' voor jou?
  - Waarom zie jij overeenkomsten met 'normale' vriendschappen?
  - Waarom verschilt het volgens jou?
- Wat is er voor jou nodig om de intimiteit met God te verdiepen?
- Hoe zou jij God als jouw Vriend en Vader omschrijven? (God is voor mij een Vriend, want...)
- Hoe zou God jou als zijn vriend omschrijven? (Ik ben voor God een vriend, want...)
- Welke kenmerken van onze vriendschap met God haal jij uit Johannes 15: 9-17?



## Prikkels

- Maak samen een acroniem van het woord 'VRIEND' dat onze relatie met God beschrijft
  - V =
  - R =
  - I =
  - E =
  - N =
  - D =



## Zingen

- 'Kom tot de Vader' (Opw. 599)
- 'Een parel in Gods hand' (Elly & Rikkert)



## VOOR DE JEUGD

- Wat merk jij ervan dat God jouw Vader is?
- Actie gevraagd: Neem elke dag een andere oudere uit de gemeenten in gedachten en bid voor deze persoon.



## Thema

Jezus belooft keer op keer dat als je bidt in 'Mijn naam' (Joh. 16: 24), je zeker verhooring zult ontvangen. 'Vraag en er zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan.' (Mat. 7: 7). 'Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren' (Joh. 15: 7). Toch hebben wij vaak de ervaring dat God niet verhoort. Of dat het willekeurig lijkt: soms verhoort God wel en soms niet. Soms lijkt er een hele periode van 'godsverduistering' te zijn; een periode waarin we ons aan ons lot overgelaten voelen. Het is een ervaring die door veel Bijbelse figuren wordt gedeeld en beschreven.

**'..DAT HET WILLEKEURIG LIJKT: SOMS VERHOORT GOD WEL EN SOMS NIET.'**

Let er maar eens op in hoeveel van de Psalmen mensen om God roepen, maar geen gehoor vinden. Jezus zelf citeert deze indringende ervaring aan het kruis: 'Mijn God, mijn God,

waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit' (Ps. 22: 2).

Waarom luistert God niet? Bidden we soms niet goed? Heeft God andere plannen met ons? Staan er blokkades tussen God en ons in? En waarom zou ik nog bidden, als ik toch geen antwoord krijg? Philip Yancey, een Amerikaanse schrijver die een boek over bidden schreef zegt hierover treffend: 'Waarom zou ik nog bidden? Omdat Jezus zelf dat voorbeeld geeft!'

### **Bidden naar Gods wil en plan**

Tim Keller geeft een aantal praktisch aanwijzingen voor bij het bidden. Zeker in situaties waarin het voelt alsof God niet luistert kan het goed zijn om deze er eens bij te pakken en toe te passen in je eigen gebedsleven:

1. Vertel God waarom je ergens voor bid. Wijs hem daarbij gerust op beloften die Hij in de Bijbel maakt.
2. Spreek expliciet het verlangen uit: 'Laat uw wil geschieden'
3. Bid als Gods kind, zou je Vader niet luisteren? (Luc. 11: 11-13) ■



## Leesrooster

<b>Maandag (29-10)</b>	Psalm 22
<b>Dinsdag</b>	Matteüs 26: 36-46
<b>Woensdag</b>	Lucas 11: 1-13
<b>Donderdag</b>	Jeremia 29: 4-14
<b>Vrijdag</b>	Psalm 42-43
<b>Zaterdag</b>	Job 42: 1-6



## Vragen

1. Wat is jouw ervaring met gebedsverhooring?
2. Hoe ga je om met 'stiltes' van Gods kant?
3. Wat betekent het voor jou dat ook Jezus' smeekbede om 'deze beker aan mij voorbij te laten gaan' niet werd verhoord?



## Prikkels

1. Hoe zou jij reageren op het volgende? "Ik ben gestopt met bidden. God antwoordt toch niet en er verandert niets aan mijn leven."
2. Stelling n.a.v. Jeremia 29: 11: 'Als Gods plan met ons leven vast staat, dan heeft bidden in feite geen zin.'



## Zingen

1. 'De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets' (Opw. 121)
2. 'Is je deur nog op slot' (kinderopwekking 4)



## VOOR DE JEUGD

1. Wat vind jij moeilijk bij het bidden?
2. Worden al jouw gebeden verhoord? Wat vind je daarvan?



## Thema

Hoe moet je bidden? En kun je ook verkeerd bidden? We zagen in het thema 'Kom tot de Vader' al dat bidden niet zozeer draait om de hantering van een juiste 'techniek', maar om de relatie met God als onze Vader. Dat betekent dat bidden veel weg heeft van een gesprek, waarin je God beter leert kennen en openhartig naar hem kunt zijn. Een normaal gesprek neemt altijd de vorm aan van een dialoog: het gesprek komt van twee kanten.

In de praktijk lijkt er van dat dialoog echter weinig terecht te komen. Bij het bidden dreunen we vaak voor de zoveelste keer een aantal aloude zinsneden, wensen en verlangens op. Het heeft meer weg van een monoloog dan een dialoog, waarbij we er zomaar ernstig aan kunnen gaan twijfelen of er überhaupt wel iemand luistert 'aan de andere kant'. Hoe is bidden dan een gesprek?

Onder andere Maarten Luther dacht na over deze vraag. Voor hem was bidden antwoord geven op God. Eerst spreekt God en luisteren wij. Daarna mogen we God antwoord geven in gebed. Ook al lijkt bidden soms eenrichtingsverkeer; toch is het eerst God die spreekt. In de Bijbel richt God het woord tot ons en hij vraagt van ons een luisterend oor. Bijbelstudie en bidden staan daarom niet los

van elkaar, maar moeten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Want zonder gebed is Bijbelstudie kaal en theoretisch en zonder Bijbelstudie is bidden oppervlakkig gecentreerd rondom onze persoonlijke en tijdelijke problemen.

Hoe kun je Bijbelstudie en bidden dan op een vruchtbare wijze met elkaar verbinden? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord. Het kan op vele manieren. Luther stelde bijvoorbeeld altijd de volgende vragen aan een tekst

- Wat leer ik van deze tekst?
- Hoe zet het me aan om God te prijzen?
- Wat ontdek ik in mijzelf wat ik tegenover God moet belijden?

De uitkomst van een dergelijke meditatie op een tekst kun je in gebed brengen bij God. Zo wordt bidden, al luisterend naar Gods Woord, al veel meer een antwoord op Gods spreken. Het zet jou als bidder in lijn met Gods Koninkrijk en geeft jou een plaats daarin. Uiteraard zijn er vele andere meditatiemethoden voorhanden. Populair is tegenwoordig de zogenaamde 'Lectio Divina' (zie o.a. <https://www.biddeniseenweg.nl/toerusting/de-praktijk-van-het-bidden/67-lectio-divina>). ■



## Leesrooster

<b>Maandag (26-11)</b>	Psalm 1
<b>Dinsdag</b>	Daniël 6: 1-11
<b>Woensdag</b>	Marcus 1: 35-38
<b>Donderdag</b>	Psalm 119: 1-16
<b>Vrijdag</b>	Genesis 4: 1-16
<b>Zaterdag</b>	Matteüs 6: 1-8



## Vragen

- Hoe bid jij en hoe 'bevalt' dat? Als je eens nadenkt over je eigen gebedsleven, wat valt je dan op?
  - Hoe is bij jou bijvoorbeeld de verhouding tussen 'luisteren' en 'spreken'?
- Welke rol zou Bijbelstudie in jouw gebedsleven kunnen spelen?



## Prikkels

- Reageer op het volgende: "Ik heb gewoon geen tijd om elke dag een half uur Bijbel te lezen en te bidden."
- Stelling: 'Stille tijd is de beste tijd'



## Zingen

- 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad' (GK'06 23)
- 'Lees je Bijbel bid elke dag'



## VOOR DE JEUGD

- Lees je zelf wel eens uit de Bijbel? Waarom wel niet?
  - Zou een dagboekje je kunnen helpen?
- Vertel eens in je eigen woorden een verhaal uit de Bijbel dat je mooi vindt.
  - Wat vind je er zo mooi aan? Vertel het maar aan God. Dát is bidden!



## Thema

'Heer, leer ons bidden', vroegen de leerlingen aan Jezus (Luc.11: 1). Een bijzondere vraag, zeker als je er bij stilstaat dat de leerlingen van Jezus van kinds af aan tot God hadden gebeden. Toch vermoedden ze dat de manier waarop zij altijd hadden gebeden gebrekkig is. Want als Jezus bidt, dan gebeuren er vaak grootse dingen. Wat is het geheim van Jezus' gebed? Vandaar de vraag: 'leer ons bidden'.

Jezus komt de leerlingen – en ook ons – daarin tegemoet en hij leert ons wat wij moeten bidden: het welbekende 'Onze Vader'. Het is een gebed dat bestaat uit verschillende gebeden. Zes 'gebedsgebieden' zijn volgens Jezus voor ons van belang bij het bidden. Opvallend daarbij is dat de eerste drie bedes zich volledig focussen op Gods eer, zijn Koninkrijk en zijn plan. Pas daarna verlegt Jezus de aandacht in het gebed naar onze eigen noden en behoeften. Kennelijk is de gerichtheid op Gods 'belangen' van groter belang dan de gerichtheid op onze 'belangen'.

### 'AL BIDDEND LEREN WIJ OM STEEDS MEER 'IN LIJN MET GOD' TE DANSEN.'

Tim Keller vergelijkt het bidden van 'Onze Vader' ook wel met een dans. Een dans waarin God de leidende partner is en waarin wij moeten leren om ons te laten leiden door hem. Al biddend leren wij om steeds meer 'in

lijn met God' te dansen. Steeds meer leren we daarin om alle zelfgerichtheid los te laten en ons leven volledig af te stemmen op de 'dans van God'.

De eerste bede maakt daar direct een goed begin mee. 'Laat uw naam geheiligd worden.' Het is ergens best een bizar verzoek om aan iemand te vragen of hij er zelf voor wil zorgen dat hij alle eer krijgt die hem toekomt en dat zijn naam heilig wordt gebruikt. Het is een gebed dat direct ons eigen handelen volledig insluit. Want als we bidden: 'laat uw naam geheiligd worden', dan bidden we daarmee ook: 'laat alles in mijn leven bijdragen aan de eer van uw naam. God, wilt u mij zo laten leven dat mijn leven niet langer draait om mijzelf, maar om U.'

Dit gebed maakt ons als mens direct ondergeschikt aan de Vader. Maar, wij zijn geen slaven van God. Wij zijn Gods kinderen (Gal.4: 1-11), in volle rechten. En God wil met ons 'dansen'. Hij leidt, wij volgen. God wil ons leren om allereerst vertrouwend en waarderend omhoog te kijken (Kol.3: 1-4). Dat is het belangrijkste voor een mens. God moet groter worden en ik – als zijn knecht – kleiner (Joh.3: 30). Want een leerling staat niet boven zijn leermeester (Mat.10: 24). Jezus leert ons in de eerste bede om God radicaal op de eerste plaats te zetten in ons leven. Dat is en was geen nieuwe les, maar wel een les die we elke dag opnieuw moeten leren. ■



## Leesrooster

<b>Maandag (31-12)</b>	Psalm 145
<b>Dinsdag</b>	Galaten 4: 1-11
<b>Woensdag</b>	Kolossenzen 3: 1-4
<b>Donderdag</b>	Exodus 19: 1-15
<b>Vrijdag</b>	Psalm 131
<b>Zaterdag</b>	Filippenzen 2: 1-11



## Vragen

- Het 'Onze Vader' begint met het statement dat God werkelijk onze vader is:
  - Wat betekent dit voor jou?
  - Op welke manier bindt dit ons als wereldwijde broers en zussen samen?
- Op een schaal van 1 tot 10: in hoeverre staat Gods eer centraal in jouw leven?
  - Wat moet kleiner worden in jouw leven zodat God groter kan worden?
- Wat heeft het beeld van het bidden als 'dans met God' jou te zeggen?



## Prikkels

- Stelling: 'Het raakt mij persoonlijk als ik mensen hoor vloeken.'
- Stelling: 'In mijn gebed ben ik teveel gericht op mijzelf of op mensen om mij heen.'
- Stelling: 'Als zondige mensen zijn wij nooit in staat om God op een juiste manier te eren.'



## Zingen

- 'Ik wil juichen voor u mijn God' (Opw. 589)
- 'Van A tot Z' (kinderopwekking 241)



## VOOR DE JEUGD

- Stelling: 'Ik vloek zelf niet, maar ik vind het niet zo erg als anderen dat wel doen.'
- Vind je het fijn om God te aanbidden? Hoe zou jij dat het liefste in de kerk doen?





## Thema

Centraal in het onderricht van Jezus staat de komst van Gods Koninkrijk. Gods Koninkrijk is een rijk waarin zaken als liefde, recht en vrede centraal staan. In Gods rijk omhelzen trouw en waarheid elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus (Ps. 85: 11). De komst van Gods Koninkrijk was al lange tijd voorspeld. Zo zag de Babylonische koning Nebukadnezar in een visioen hoe het gouden beeld van aardse machten wordt verbrijzeld door een nieuw rijk dat nooit te gronde zal gaan en de hele aarde zal bedekken (Dan. 2: 44). Met de komst van Christus is Gods Koninkrijk op aarde gekomen, volgens Jezus' eigen getuigenis (Mat. 12: 28). Toch leert Jezus ons bidden: 'laat uw koninkrijk komen'. Waarom leert Jezus ons bidden om de komst van iets wat er al is? De tijd is nog niet voltooid en daarom leven we nu in een spannende tijd. Een tijd waarin het onrecht nog altijd heerst. Een tijd waarin het vaak onbegrijpelijke lijden nog altijd verstikkend aanwezig is. En juist in deze tijd en in deze omstandigheden leert Jezus ons bidden: 'laat uw koninkrijk komen.'

Geloven in Christus betekent niet dat al het lijden ineens langs je heen gaat. Alsof je wordt gered van een zinkend schip. Jezus plaatst ons juist midden in de wereld en laat ons bidden voor de vernieuwing van die wereld. God zet

ons daarbij in als zijn instrumenten; we mogen meewerken met God. 'Meedansen met God', om het beeld van vorige maand nog eens te gebruiken. Onze taak is om het goede (de 'shalom') te zoeken voor de stad waarin we wonen (Jer. 29: 11).

Bidden en werken gaan hand in hand. Een oude spreuk in het Latijn verwoordt dit kernachtig: Ora et Labora: bid en werk. Bid of God zijn koninkrijk realiteit wil maken, hier-en-nu. En stel je tegelijkertijd van harte in zijn dienst om daarvoor alles te doen wat binnen je bereik ligt. Wanneer je zo een werker in Gods koninkrijk wordt, moet je rekening houden met iets cruciaals, namelijk: tegenslag. Hoe meer je jezelf inzet voor de doorbraak van Gods Koninkrijk, hoe meer je ogen ook zullen opengaan voor de bittere noodzaak daartoe. Je leert zien door de ogen van God. Je gaat de ellende in de wereld zien en dat zal je aangrijpen. En daarbij zul je merken dat verandering aanbrengen nog niet zo gemakkelijk is. Soms lijkt het wel alsof alle mooie initiatieven van start af aan worden tegengewerkt; het loopt allemaal zo moeizaam.

En dat klopt. Er is tegenstand. Satan – Gods grote tegenstander – verzet zich met hand en tand tegen de doorbraak van het Koninkrijk.

Wees dus niet verbaasd als je tegenwerking ondervindt; wees verbaasd als dat niet zo is. Jezus zei: 'wie mij wil volgen moet zijn kruis op zich nemen' (Luc. 9: 23-27). En Petrus: 'wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat' (Pet. 4: 12-16) of Johannes: 'wees niet verbaasd als de wereld u haat' (1 Joh. 3: 11-24).

**'WEES DUS NIET VERBAASD ALS JE TEGENWERKING ONDERVINDT; WEES VERBAASD ALS DAT NIET ZO IS.'**

Wie aan de slag gaat in Gods Koninkrijk zal tegenslag ondervinden, maar je mag erop vertrouwen dat God je door zijn heilige Geest kracht zal geven. Je mag dus verwachten dat je meer van de Geest gaat ervaren op het moment dat jij meer gericht raakt op het werk van het Koninkrijk en op de wil van de Vader. De zekerheid die we daarbij van God ontvangen is dat Hij die in ons is - de Geest - machtiger is dan hij die in de wereld heerst - de satan (1 Joh. 4: 4).

### **Balans bij het bidden**

Ten slotte is het goed om stil te staan bij een goede 'balans' in het bidden. Jezus leert ons zowel te bidden om de komst van Gods koninkrijk én of God zijn wil laat gebeuren. Beide beden hebben hun plaats nodig. Bidden: 'laat uw wil geschieden' geeft je een interne rust, waarbij je jezelf leert overgeven in Gods hand. Het laat je liederen zingen als: 'Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet'. Tegelijkertijd geeft bidden om 'Gods Koninkrijk' je een externe drive. God grijpt in de wereldgeschiedenis en in hij schakelt ons mensen daarbij in. 'Wij zijn het zout van de aarde dat haar kracht niet verliest' (Sela: wij zijn het licht).

Echter: bid het in balans. Want teveel bidden om 'uw wil geschiede' kan leiden tot een soort van fatalisme, waarbij onze verlangens en onze handelingen in het niet vallen bij Gods plan. Als God alles in de hand heeft, wat heeft ons werk dan voor zin? Tegelijkertijd kan teveel 'uw koninkrijk kome' leiden tot een zeker fanatisme, waarbij we het idee kunnen hebben dat de komst van Gods koninkrijk staat of valt met onze inzet daarvoor. ■





## Thema

De eerste drie beden van het 'Onze Vader' brengen ons 'in lijn' met God. We leren daarin om God volledig centraal te stellen in ons leven, ons door hem te laten leiden en ons leven voor hem in te zetten. Het kan dan net lijken of wij onszelf helemaal weg moeten cijferen en alsof onze eigen aardse verlangens en problemen er voor God niet echt toe doen. Niets is echter minder waar. Onze dagelijkse behoeften doen er wel degelijk toe voor God. Want Jezus werd mens zoals wij, met alle gebreken van dien. Hij kent onze ervaringen, verlangens en tekorten.

Daarom roept Jezus ons meer dan eens op om te bidden. Om God te vragen wat we willen (zie o.a. Joh. 15: 7 en 16). God belooft verhooring. 'Vraag en je zult ontvangen'. Toch is dat niet de ervaring die de meesten van ons zullen hebben. Veel van onze gebeden worden niet verhoord, of in elk geval niet zoals we dat wel zouden willen. We bidden voor zieken en toch sterven mensen. We bidden om bevrijding en toch houdt de zonde ons vast. We bidden om zegen op ons werk en toch worden we plotsklaps ontslagen. We bidden om sterke huwelijken en toch lopen veel relaties stuk. En zo zijn er nog talloze voorbeelden van onverhoorde gebeden. Hoe zit het dan met Jezus' belofte van verhooring?

Bij veel van die teksten geldt een zekere gebedsvoorwaarde. Bijvoorbeeld: 'zoek eerst het Koninkrijk van God' (Mat. 6: 33) of 'bid in mijn naam' (Joh. 14: 14).

Wat houden die voorwaarden precies in voor ons gebed en de gebedsverhooring? In de eerste drie beden wil Jezus ons als bidders 'in lijn' zetten met de Vader. Als we volmaakt met hem op één lijn komen, dan kunnen we ook volmaakt naar zijn wil en plan bidden. Dan is gebedsverhooring zeker. Omdat dan niet onze wensen en verlangen centraal staan, maar die van God. Dat klinkt prachtig, maar houdt er rekening mee dat dit een levenslang leerproces is. De volmaaktheid – ook in ons bidden – zal pas komen bij de jongste dag. Tot die tijd blijft het onze taak om hierin te leren om steeds meer naar Gods wil te zoeken en te bidden.

Bidden om 'ons dagelijks brood' stelt ons voor een belangrijke taak. Want een groot deel van onze geloofsfamilie woont op plaatsen waar honger heerst. Hoe is onze zorg voor hen? En wat betekent het als wij hierin 'meedansen' met God? Wat mag dat je kosten?

Jezus leert ons erop te vertrouwen dat – wanneer wij Gods wil gaan doen – er voor ons altijd genoeg zal zijn. Jezus is namelijk het 'Brood van Leven' en hij vergelijkt zichzelf met het manna dat God de Israëlieten in de woestijn te eten gaf (Joh. 6). Elke dag was er voldoende voor die dag. Ten diepste leert Jezus ons in de 4e bede te vragen om Jezus zelf. Heer Jezus, weest u mijn brood voor deze dag. U bent alles wat ik nodig heb. ■



## Leesrooster

**Maandag (25-02)**

Lucas 12: 22-32

**Dinsdag**

Genesis 41: 25-36 & 53-57

**Woensdag**

Exodus 16

**Donderdag**

Johannes 6: 1-15

**Vrijdag**

Johannes 6: 30-51

**Zaterdag**

Spreuken 30: 7-9



## Vragen

1. Wat is jouw ervaring met gebedsverhooring? En zou je zeggen dat je 'in lijn' met God bidt?
  - a. Bespreek hierbij eventueel de volgende teksten: Matteüs 7: 7, Matteüs 11: 24, Johannes 14: 13-14, Lucas 18: 1, Jakobus 5: 16, 1 Johannes 5: 14-15
2. Hoe ga jij om met je geld? Waar geef je het aan uit? Zou je zeggen dat jij je geld 'in lijn' met God besteedt?
3. Wat betekent het voor jouw gedrag als broers en zussen in hongergebieden bidden: 'geef ons dagelijks brood'?
4. Bespreek Johannes 6: 30-51. Jezus zegt dat hij het Brood is dat Leven geeft. Wat heeft dit jou, in je dagelijkse bestaan, te zeggen?
5. Het 'Onze Vader' is een gebed voor elke dag. Dat betekent: vraag elke dag om wat je voor die dag nodig hebt. Je kunt hierbij denken aan het 'kruidje van Sarafat' (1 Kon. 17). Hoe ervaar jij het om alleen voor vandaag te bidden en niet voor de langere termijn?



## Prikkels

1. Stelling: 'Bidden om 'dagelijks brood' gaat alleen over materiële zaken zoals eten, drinken, kleding en een dak boven je hoofd.'



## Zingen

1. 'Zoek eerst het koninkrijk van God' (Opw. 128)
2. 'Weet je dat de lente komt – Pasen' (Oke4kids #34)



## VOOR DE JEUGD

1. Maak jij je ooit wel eens zorgen over of er wel genoeg te eten is voor vandaag? Zo ja: hoe ga je daarmee om? Zo nee: waar maak jij je wél zorgen om?
2. Ken jij mensen die niet genoeg hebben voor elke dag? Die in armoede leven? Hoe kun jij of jouw gezin hen helpen?

# ALS ER VERGEVING IS

5E BEDE: 'VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, ZOALS OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN'



## Thema

Wie een lening aangaat, neemt een betalingsverplichting op zich. Want schuld moet worden voldaan. Wanneer de lener (de schuldenaar) niet kan betalen, dan heeft dat consequenties. Hij is dan overgeleverd aan de schuldeiser en loopt het risico van straf. Wij staan allemaal in de schuld bij God. We zijn God allemaal totale gehoorzaamheid verschuldigd en oneindige dank voor het leven dat God aan ieder van ons geeft. En niemand van ons is in staat dat terug te betalen.

Daarom leert Jezus ons bidden: 'vergeef ons onze schulden'. Bevrijd ons ook van het klemmende schuldgevoel dat ons verstikt. Het gevoel van tekortkomen en falen. "Als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag." (Ps. 130: 3-4). Bij God is vergeving van onze schuld. Paulus schrijft in de brief aan de Galaten dat God de wet heeft ingevoerd 'om ons bewust te maken van onze zonden' (Gal. 3: 19). En dat is wat de wet doet: ze klaagt ons aan. Harde regels waaruit blijkt dat je hopeloos tekort schiet. Maar: God heeft 'het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd' (Kol. 2: 14) vernietigd door het aan het kruis te slaan. Daarom leert

Jezus ons bidden: 'vergeef ons onze schulden, want Ikzelf heb de schuld voor hen voldaan'.

Weten dat er vergeving is en de vergeving ook daadwerkelijk aannemen zijn twee verschillende dingen. Het kan een hele worsteling zijn om vergeving aan te nemen en om jezelf te vergeven. Want daarmee erken je feitelijk dat je het zelf niet kunt. Dat je zwak bent en afhankelijk van onverdiende genade. En dat is precies wat genade is. Tim Keller zegt het zo: 'genade is dat je ontdekt dat je zondiger bent dan je ooit durft te erkennen en tegelijkertijd meer geliefd dan je ooit hebt durven hopen'.

**'HET KAN EEN HELE WORSTELING ZIJN OM VERGEVING AAN TE NEMEN EN OM JEZELF TE VERGEVEN.'**

Het tweede deel van de 5e bede is overigens wel weer even slikken: 'zoals wij vergeven onze schuldenaren'. Dat betekent dat je de ander moet vrijlaten van zijn schuld zoals God jou

heeft vrijgelaten. Wanneer Petrus aan Jezus vraagt hoe vaak je een ander moet vergeven, vertelt Jezus een bekend verhaal. Een man heeft een enorme schuld bij de koning, die hij nooit kan afbetalen. Hij smeekt om genade en de koning spreekt hem vrij. Eenmaal buiten grijpt hij iemand bij de kladden die hem een bedrag verschuldigd is. Het is een stevig bedrag, maar in verhouding tot de schuld die hem was kwijtgescholden stelde het niet zoveel voor. De tweede man kan niet betalen en de man die door de koning vergeven was kent geen genade. Hij laat recht voor genade gelden. De clou van het verhaal is dat God vergeeft wie zijn naaste niet van harte vergeeft (Mat. 18: 21-35).

Het kost wat om een ander vergeven zoals je zelf vergeven bent. Mensen kunnen je soms enorm beschadigen en pijn doen. Soms zo erg, dat je de littekens hiervan voor de rest van je leven met je meedraagt. Er zijn talloze mensen dermate beschadigd, dat de haat tegen de dader het enige is wat ze nog overeind houdt. Het voelt haast onmenselijk om tegen hen te zeggen: 'je moet vergeven, want anders vergeeft God jou ook niet.' Je moet je 'recht' op vergelding loslaten. Je moet je haat loslaten. Dat kost wat! Toch is dit precies wat Jezus doet in

de vijfde bede. Waarom?

Omdat ook jij, zolang je een ander niet vergeeft, nooit werkelijk vrij zal zijn. Je blijft dan vastzitten aan je haat en je recht op vergelding. Wrok en bitterheid kun je koesteren, waardoor je vastgeketend blijft aan de gebeurtenissen in het verleden. Je haat kan een 'giftige wortel van bitterheid' in je worden die ervoor zorgt dat je de genade van God 'mist' (Heb. 12: 14-15). Een wortel die keer op keer de kop opsteekt en ontaardt in hatelijk gedrag.

Wanneer Jezus ons opdraagt te bidden: 'vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren', dan heeft hij daarmee óók in het tweede deel het beste met ons voor. Hij wil ons vrijmaken. Niet alleen van onze schuld richting onze hemelse Vader, maar ook van de banden van haat en bitterheid die ons aan ons eigen verleden gebonden houden. God wil ons vrijmaken voor een toekomst waarin volledige heling en genezing voor ons mogelijk is, op alle gebieden van ons leven. ■



# JEZUS, WAARHEID DIE OVERWINT

GE BEDE: 'BRENG ONS NIET IN BEPROEVING, MAAR VERLOS ONS UIT DE GREEP VAN HET KWAAD'



## Thema

In de laatste bede staat de geestelijke strijd centraal. Jezus laat ons deelnemen aan de aloude oorlog tussen het leger van God en dat van satan. Want wie 'met God danst' loopt het risico om 'pootje gehaakt' te worden door satan. Wie God centraal stelt in zijn leven, Gods wil in zijn leven accepteert, zich inzet om recht en gerechtigheid te bewerken in de wereld en wie streeft naar vrede en verzoening in de wereld, die maakt satan tot zijn aardsvijand (1 Pet. 5: 8).

## WANT WIE 'MET GOD DANST' LOOPT HET RISICO OM 'POOTJE GEHAAKT'

Jezus leert daarom bidden: 'breng ons niet in beproeving'. Maar dit vragen wij aan God. Betekent dit dat de verleiding waar wij mee te maken hebben in ons leven van God komt? Jakobus zegt: 'nee, verleiding komt niet van God. Verleiding komt voort uit onze eigen begeerten.' (Jak. 1: 13-14) God wil ons juist bijstaan in onze zwakheid en beproeving (Jak. 1: 5), door ons de kracht van zijn Geest te geven. Bovendien gebruikt God de beproeving om ons te leren om op hem alleen te vertrouwen. Om, zoals Petrus het zegt, 'ons geloof puur te maken, dwars door het vuur' (1 Pet. 1: 3-9)

Satan zoekt onze ondergang. Het gaat hem er niet slechts om dat wij 'regels' overtreden. Bovenal wil hij ons bij Gods liefde vandaan houden. Door ons te laten twijfelen aan Gods

goedheid voor ons. Door ons God te laten wantrouwen en ons ervan te overtuigen dat het leven zonder God veel mooier is. Door allerlei begeerten in ons aan te wakkeren en ons ervan te overtuigen dat het geen probleem is om die te volgen. Door te stellen dat het leven dat Jezus ons wil geven – in al z'n volheid (Joh. 10: 10) – niet veel voorstelt.

Ook Jezus werd in beproeving gebracht. Onder andere in de woestijn (Mat. 4) en in de hof van Getsemane (Luc. 22: 39-46). Jezus kwam in al deze beproevingen als grote Overwinnaar uit de bus. Hij liet zien dat volstrekte gehoorzaamheid en vertrouwen in de Vader mogelijk is. Zelfs de dood verliest dan haar kracht. Hierin schuilt een troostrijke gedachte. Jezus weet namelijk precies welke strijd wij te voeren hebben en hoe onze zwakheden ons daarbij in de weg zitten. Juist daarom mogen we God elke keer weer zonder enige terughoudendheid vragen om hulp (Heb. 4: 14-16).

Het kwaad is nog steeds op allerlei fronten actief in de wereld. Wij moeten blijven bidden om verlossing uit de greep van het kwaad. Allereerst het kwaad dat in ons eigen leven speelt en ons hart gevangen houdt. En daarna ook het kwaad dat in de wereld is. We worden opgeroepen om deel te nemen aan een strijd. Niet tegen aardse machten, maar tegen hemelse. Laten we daarom Gods wapenrusting aantrekken zodat we klaarstaan voor de strijd (Ef. 6: 10-17).

Vandaag is Bevrijdingsdag! ■



## Leesrooster

<b>Maandag (29-04)</b>	Jozua 7
<b>Dinsdag</b>	Job 1
<b>Woensdag</b>	1 Petrus 1: 3-21
<b>Donderdag</b>	Efeziërs 6: 10-20
<b>Vrijdag</b>	Matteüs 4: 1-11
<b>Zaterdag</b>	Hebreeën 4: 12-16



## Vragen

- Wat merk jij van de geestelijke strijd in je eigen leven? En in de wereld?
  - Welke listen en leugens laat satan jou geloven over God?
- Wat heb jij zelf nodig in deze strijd? En hoe kunnen we elkaar als gemeenteleden hierin bijstaan?
- God geeft satan alle ruimte om Job op de proef te stellen (Job 1). Wat kunnen wij hiervan leren met het oog op beproeving?
- Waarom leert Jezus ons te bidden: 'leidt ons niet in beproeving', terwijl ons geloof hierdoor juist 'gelouterd' wordt (1 Pet. 1: 7)?



## Prikkels

- Stelling: 'Verleiding komt voort uit onze eigen begeerte; beproeving komt van God' (Jak. 1: 13-14)
- Nadenkertje: 'Dansen met God' betekent: God laat je niet los, Hij leidt je door de strijd heen.



## Zingen

- 'Laat heel de wereld het zien' (Opw. 276)
- 'Kom op het feest'
- 'Vertel het aan de mensen' (Toonhoogte 451)



## VOOR DE JEUGD

- Jezus werd in zijn leven stevig op de proef gesteld. Wat kun je daarover vertellen?
- Ben jij wel eens bang voor de duivel of voor duisternis? Wat doe je dan?
- Opdracht: Maak Gods wapenrusting na (Ef.6: 10-17) en vertel wat je hebt gemaakt.



## Thema

Wanneer wij het 'Onze Vader' bidden dan sluiten wij standaard af met de woorden: 'want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.' Echter, in geen van beide plaatsen waarin het 'Onze Vader' is opgenomen komen deze woorden voor (zie Mat. 6: 9-13 en Luc. 11: 2-4). Hoe zit dit? Het antwoord is eigenlijk net zo simpel als ingewikkeld. De Bijbel zoals wij die gebruiken, de NBV-vertaling uit 2004, is vertaald vanuit een Griekse grondtekst. Vele monniken hebben hun leven gewijd aan het met de hand overschrijven van de aloude teksten en overleveringen – vandaar het woord 'monnikenwerk'. Echter, niet al die kopieën en grondteksten zijn exact hetzelfde. De NBV heeft gebruik gemaakt van een versie waarin de slotzin van het 'Onze Vader' niet staat opgenomen. Kijk je bijvoorbeeld in de HSV (Herziene Statenvertaling - 2010), dan staan de woorden daar wel.

In alle beden van het 'Onze Vader' hebben we gezien dat God ons als mensen inschakelt bij zijn werk. Het is Ora et Labora - bidden en werken. Wanneer wij bidden om de komst van Gods Koninkrijk, dan moeten we ons daar ook voor inzetten. Wanneer wij bidden om vergeving, dan moeten we zelf ook anderen vergeven. Wanneer wij bidden om verlossing van het kwaad, dan moeten we zelf deelnemen aan de strijd. Dit meewerken met God heeft twee kanten. Enerzijds is het schitterend dat we zelf iets mogen doen; dat God het ons toevertrouwt om als zijn kinderen Hem ook werkelijk op aarde te representeren. Anderzijds kan al die verantwoordelijkheid ons ook bang maken. 'Wij zijn maar mensen Heer', zingt Psalm 90 van de Psalmen voor Nu. Wij schieten zelfs met de beste bedoelingen hopeloos tekort.

En daarom is de toevoeging 'van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid' zo prachtig. Het hele 'Onze Vader' door leert Jezus ons om God – en niet onszelf – centraal te stellen in ons leven. En in de afsluiting onderstreept hij deze afhankelijke, God-gecentreerde levenshouding nog éénmaal. Het Koninkrijk is niet van ons; het is niet onze verantwoordelijkheid. Het Koninkrijk is van God zelf! Hij zal er zelf voor zorgen (1 Kor. 15: 24-28).

De kracht die ervoor nodig is om dit Koninkrijk te brengen komt ook niet uit onszelf. God zelf geeft ons de kracht, door zijn heilige Geest. God maakt ons tot zijn tempels en hij laat rivieren van Levend Water stromen uit het hart van wie geloven (Joh. 7: 37-38). Het visioen van de profeet Ezechiël laat zien dat het water dat leven brengt uit het hart van de tempel stroomt; daar waar God zelf aanwezig is (Ez. 47: 1-12). Niet langer stroomt dit water uit één plaats. God laat het water nu stromen uit het hart van alle Geest-ervulde mensen. Daarom is ook alle glorie en eer van Gods Koninkrijk aan God. Alle dank voor het herstellen van de schepping, die eens zo mooi was, is voor God. Op een dag zal God dit werk zelf voltooien. Op die dag zal God alle tranen uit onze ogen wissen en alle pijn wegnemen. Op die dag zal Gods woonplaats weer onder de mensen zijn, zoals het eens was in het Paradijs (Op. 21: 1-8). Op die dag zullen we zingen, blij zijn en dansen. Een dans met God, waar we al biddend nu al in mogen oefenen. Op die dag zullen we samen met alle heiligen neerknielen en zeggen: "U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is." (Op. 4: 11). ■



## Leesrooster

<b>Maandag (27-05)</b>	Psalm 90
<b>Dinsdag</b>	Ezechiël 47: 1-12
<b>Woensdag</b>	Openbaring 4
<b>Donderdag</b>	Johannes 7: 37-39
<b>Vrijdag</b>	1 Korintiërs 15: 20-28
<b>Zaterdag</b>	Openbaring 21: 1-8



## Vragen

1. Wat zou er in jouw leven anders zijn als de schepping heel zou zijn – hersteld, genezen, bloeiend in het licht van God? Wees zo concreet mogelijk.
2. Jezus zegt: 'Laat wie dorst hebben bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.' (Joh. 7: 38)
  - a. Wat betekent deze tekst voor jou?
  - b. Verlang jij ernaar dat de Geest zo door jou stroomt? Wat zou ervoor nodig zijn denk je?
3. God zal zijn Koninkrijk voltooien. Dat is een belofte! Geloof je dat? Waar heb je zo je twijfels over?
4. God is betrouwbaar. Zijn shalom wordt wereldwijd! Wanneer heb jij in je leven gemerkt dat God betrouwbaar is?
5. Probeer eens met elkaar samen te vatten wat je het afgelopen jaar over en van bidden hebt geleerd.



## Prikkels

1. Stelling: 'Het is oneerlijk dat God alle eer krijgt; wij zetten ons toch ook hard in?'
2. Stelling: 'De kerk speelt teveel 'eigen koninkrijkje' in plaats van zich werkelijk in te zetten voor Gods Koninkrijk.'



## Zingen

1. 'Er is een dag' (Opw.585)
2. 'Onze Vader' (Elly & Rikkert)
3. 'Elk oog zal hem zien als hij komt' (Op Toonhoogte 356)



## VOOR DE JEUGD

1. Wat weet jij van de heilige Geest? Mag Hij ook in jouw hart wonen?
2. Het 'Onze Vader' is nu helemaal klaar. Kun jij hem uit je hoofd opzeggen?

## Notities

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.



Dit boekje is van:



Gemeenteproject 2018-2019  
Uitgave: Gkv Leerdam